

FENGERSFORS. Bröderna Johan och Bengt Fenger-Krog delar med sig av sin far och farföräldrars personliga



På lördag släpps en ny bok som handlar om brukslivet i Fengersfors i början av 1900-talet.

Bortglömd brevbunt

PATRONER. Årtiondena strax efter förra sekelskiftet var synnerligen dynamiska, fulla av vedermödor och framtidstro.

I nya boken "Bruksliv på Dal 1897–1929" återspeglas epoken genom familjen som gav Fengersfors dess namn.

Det officiella boksläppet sker hos Åmåls bokhandel under söndagseftermiddagen. Då kommer den ene författaren, Johan Fenger-Krog, att ta plats bakom signeringsbordet. Fast kanske skulle egentligen redaktör vara en mer passande titel, då allt som står i "Bruksliv på Dal 1897-1929" är ordagranna återgivningar eller direkt sprunget ur andra personers skrivande.

- Det rör sig om ett hund-

ratat brev av olika innehåll. Allt återges som det skrevs. Min farfar och framförallt min farmor var norska, så dem har vi översatt. Men ingenting är tillrättat. Var de arga så var de arga, berättar Johan Fenger-Krog, som sammanställt texterna ihop med sin bror Bengt.

Boken hade lätt kunna hamna i det tämligen smala facket familjehistorik, men här finns en hel del av allmänintresse att hämta. Dels

är epoken kring förra sekelskiftet ständigt aktuell, inte minst nu när det gått hundra år sedan första världskrigets slutade, dels är några av brevskrivarna viktiga ur ett industrihistoriskt perspektiv. Författarbrödernas far, Eilert, var son till den Johan Christian Fenger-Krog som år 1900 köpte Lisefors bruk och kort därefter döpte verksamheten till Fengersfors.

Varför bestämde ni er för att skriva boken?

- Det kom sig av att jag fick breven tillhanda av min fars systerdotter, som ett tack, kan man säga, för att jag anordnade en släkträff i Fengersfors 2005, berättar Johan Fenger-Krog.

Blev liggandes i låda

Första tanken när buntan kom med posten var "Vad sjutton ska jag göra med detta?" Svaret blev: ingenting. Brevet hamnade i en låda och blev länge liggandes där innan brodern Bengt fick upp ögonen för korrespondensen. Innehållet vidareförmedlades bitvis, inte minst vid familjemiddagarna, kommenterades så småningom flitigt och när en bekant som är tryckare



Bengt Fenger-Krog letade fram breven och väckte intresse med dem.

började visa seriöst intresse var saken avgjord.

- Vi har gemensamt svettats fram boken till denna dagen, säger Johan Fenger-Krog.

"Bruksliv på Dal 1897 -

1929" spänner över 240 sidor och gest ut av Västerås-förlaget Kulofri AB. Förhandsmaterialet berättar att läsaren kommer få veta hur det gick till i Fengersfors, sett från Villan, under svåra